



Nieuwsbrief

Mei 2016 nummer 1

De Vrijheijt van Rosendaal

Colofon nieuwsbrief

Secretariaat

Boutenslaan 3
4707 NC Rosendaal
Tel.: 0165 544769
E-mail: info@heemkundekringroosendaal.nl
Website: www.heemkundekringroosendaal.nl

Redactie nieuwsbrief

Koos Caniëls
Tel.: 0165 543297
E-mail: j.j.caniels@kpnmail.nl

Bankrelatie

NL75 RABO 01443244 23

VOORJAAR

Het 'voorjaar' van uw heemkundekring kenmerkt zich altijd door een aantal steeds terugkerende activiteiten: elke eerste zaterdag van de maand de open huis dagen; de maandelijkse bestuursvergaderingen; de bijeenkomsten van diverse werkgroepen, de jaarvergadering in maart, een lezing in april en ook in april onze excursies. En vervolgens in juni de presentatie van ons alom gewaardeerde tijdschrift.

Dit jaar is dat niet anders: onze open huis dagen trekken steeds meer bezoekers en dientengevolge ook schenkingen aan onze heemkundekring (kom ook in onze ontmoetingsruimte eens kijken naar de prachtige concertpiano die onze heemkundekring als schenking in bruikleen heeft ontvangen); de bestuursvergaderingen zijn niet alleen productief maar ook inspirerend op diverse onderwerpen, en werkgroepen bespreken en behandelen regelmatig hun vakgebied.

De betrokkenheid van onze leden bij de ledenactiviteiten is onverminderd groot. Dat blijkt ook uit het bezoekersaantal bij onze jaarvergadering en het aanvullend programma (dit jaar heeft Henk Heinen weer enkele leuke filmpjes laten zien); de lezing in april over "Ouwe Vèrrekes" door Rien Vermaire, was ook qua bezoekersaantallen alsmede de door slager Peter Gijzel aangeboden hapjes zult en droge worst, een ongekend succes. En met de belangstelling voor en de reacties op onze excursies die dit keer naar Gorinchem en Geertruidenberg werden ondernomen, konden we weer met twee volle bussen op stap. Voor die betrokkenheid bij de activiteiten van uw heemkundekring wil ik u namens het bestuur van harte bedanken!

Bovendien wordt onze tentoonstellingsruimte op dit moment ook weer ingevuld met een overzichtstentoonstelling met diverse onderwerpen uit de collectie en het archief van onze heemkundekring. Een tentoonstelling die binnenkort uw bezoek meer dan waard is, want er wordt o.a. aandacht besteed aan de personeelsactiviteiten van Philips, aan de Trommelaeren van Rosendaal, aan een opleiding aan een borduur- en naaischool in Rosendaal en nog veel meer. Dat alles aangevuld met mooie foto's en voorwerpen die ongetwijfeld ook weer herinneringen zullen oproepen. Inclusief de grote foto's in de gang van de 1^e verdieping in ons Heemhuis, foto's van de gebouwen van Philips Rosendaal.

Kortom: reden genoeg om ons Heemhuis Mariadal te blijven bezoeken. U bent van harte welkom! En breng gerust vrienden en bekenden mee! Maar als u eerst nog op vakantie gaat: alvast een mooie vakantie, een goede reis en behouden thuiskomst toegewenst!

René Konings, voorzitter

Uit het archief

In ons archief waar zoveel ligt, hangt en opgeslagen staat zoveel moois van Roosendaal, voor het oog, verloren gaat de moeite waard is om een keer ten toon te stellen, daarover willen wij u alvast een klein beetje vertellen. Er is een keus gemaakt: groot en klein, van alles wat. Op een of andere manier verbonden aan onze stad. Over industrie, muziek, vermaak en prachtig handwerk. 't Een van 'n minder, 't ander van 'n groter, "merk " Dit alles waar ons eigen Roosendaal beslist mee mag prijken: Nu in de vitrines van onze tentoonstellingsruimte te bekijken! Zelfs speelgoed of gereedschap uit "grootmoeders tijd " Misschien zegt u: " dat gebruikte mijn moeder ook altijd" Borduurwerk, lappen, naaigereedschap en patronen Kunnen we u van een bekende Modevakschool tonen! Wellicht "The New Start" van de Trommelaeren nog 's horen? Of producten Van Philips, die all over the world gingen scoren? Bent u in de gelegenheid ons Heemhuis te bezoeken: Loop vrijblijvend binnen: u hoeft dit zeker niet te boeken. Elke dinsdagmiddag, van 13.30 tot 16.00 uur gaan wij u welkom heten En elke eerste zaterdag van de maand mag u ook niet vergeten: De koffie staat klaar en misschien zin in een " Roosendaals praatje " In uw druk bezette agenda vindt u vast nog wel een gaatje . Wij zien uw bezoek aan ons Heemhuis in Mariadal graag tegemoet

En..... wie weet wie u daar ook nog van "vroeger tijden" ontmoet??

TIJDSCHRIFT VAN DE HEEMKUNDEKRING DE VRIJHEIJT VAN ROSENDALE (juni 2016)

In nummer 68 van juni 2016 zullen de volgende artikelen verschijnen:

Van de redactie

Lezers reageren

Roosendaal van dag tot dag,
1 juli 1915 – 31 december 1915

Het pand Raadhuisstraat 104

'De Eerste Roosendaalsche Broodfabriek'.
Bakkerij Dekkers & Co (DeCo)

Kwartierstaat Cornelis Antonius Dekkers

Een ongelukkig welkom te Roosendaal in 1690

Het comité '100 jaar spoorwegen in Nederland'

Een schilderij van de Bloemenmarkt

Jack Jersey, een muzikaal multi talent

Uit het 'Heemhuis Mariadal' (6).
Het bidprentje als symbool van het geloof

Gedwongen uit Roosendaal weg

Een paard in het café

Bij òòns tuis

Het uitbreidingsplan van Roosendaal,
1933-1936 (1)

50 jaar 'Sint Raphaël', 1903-1953.

MET DE FIETS OP WEG RONDON ROSENDAAL.

Uw heemkundekring geeft een rondje.
Een fietsrondje met de titel "Roosendaal op, langs en over de rand, een fietstocht van 35 kilometer".

De omloop vervangt de boerderijenroute uit 2003. De laatste route is ingehaald door de tijd vanwege veranderingen in het wegenpatroon; met name op en rondom bedrijventerrein Borchwerf. Het nieuwe fietsrondje kent als startpunt het algemene parkeerterrein bij "Brasserie Lodge Visdonk" aan de Rozenvendreef. Een traject van slechts 600 meter is onverhard, maar in alle seizoenen uitstekend te berijden. Het rondje raakt en scheert langs de bebouwde kom van de stad, maar beweegt zich voor het grootste deel door het buitengebied. De "onderkant", het zuidelijk deel, laat een half gesloten en min of meer glooiend zandlandschap zien. Het noordelijke gebied leidt naar het open, meer vlakke en laaggelegen polderlandschap.

De moderne landbouw laat zijn grootschalige gezicht zien. Het aantal boerderijen, vooral in het zuidelijk deel, is afgenomen. Als gebouw zijn ze vaak gebleven en hebben een woonfunctie gekregen. Onderweg kruisen we verschillende keren autosnelwegen en spoorlijnen. Het onderstreept de ligging van Roosendaal als verkeersknooppunt. Dat verklaart waarom onze stad vele bedrijventerreinen kent, waar opslag en behandeling van goederen duidelijk aanwezig zijn.

Intussen vraagt de belangstellende fietser zich af hoe hij of zij in het bezit kan komen van "Roosendaal op, langs en over de rand, een fietstocht van 35 kilometer".

Ga naar de site van de heemkundekring:
www.heemkundekringroosendaal.nl
Klik op het knopje "shop" en vervolgens op "diverse artikelen".

U zult dan zien dat de tocht in 3 vormen wordt aangeboden.

Er is een basisversie van 3 pagina's: een zakelijke beschrijving met routekaart.
De uitgebreide versie kent 14 bladzijden. Deze heeft als extra dat er aandacht besteed wordt aan 22 bezienswaardigheden, aangevuld met even zo veel foto's.

De fietser die wil onderzoeken wat hij of zij aan de tocht heeft overgehouden wordt uitgedaagd de fotopuzzel te maken: welke bezienswaardigheden passen bij welke plaatjes? Het spreekt voor zich dat U een en ander op uw computer kunt binnenhalen en afdrukken.

De derde vorm is de digitale versie, bedoeld voor fietsliefhebbers die over een navigatieapparaat beschikken: zij kunnen het gpx-bestand als track downloaden.

Mocht U onderweg behoefte hebben even Uw rust te pakken, dan is daar in voorzien. Waar onderweg zitbanken aanwezig zijn is dit aangegeven. Dat geldt ook voor de 7 horecagelegenheden op de route.

Veel fietsplezier gewenst!

EXCURSIE HEEMKUNDEKRING VAN DONDERDAG 14 APRIL 2016

Om kwart voor negen op de Prinsensingel en om negen uur bij de Kruiskerk stapten 57 voor het merendeel grijs gelokte of ongelokte zestig plussers in de bus bij John om een dagje uit te zijn.

De tocht leidde naar Gorinchem (Gorkum), waar John ons een honderdtal meters voor de plaats van bestemming liet uitstappen. Hij mocht daar niet parkeren en het kostte hem heel wat tijd om de bus ergens kwijt te raken. Hij miste zelfs het poppenspel waarvoor we in Gorinchem waren!

Na een kop koffie of thee (zonder Bossche bol of appelflap maar met een koekje of bonbonsje) leidde Fred Delfgraauw ons naar de door hemzelf ingerichte zaal.

BRABANTSE HEEMDAGEN 2016

Heemkundekring Dye van Best viert met haar ruim 200 leden het 50-jarig bestaan. Reden om dit jaar gastheer te zijn voor de jaarlijkse Brabantse Heemdagen.

“Brabant op z’n Best” staat geheel in het teken van de historie en de landschappen in Het Groene Woud. Best is een plaats die twee eeuwen geleden zelfstandig werd en nu 30.000 inwoners telt. Een levendig dorp met veel verenigingen en een rijk gevarieerd buitengebied, dat onderdeel is van Het Groene Woud, een gebied van 35.000 hectare in de driehoek Eindhoven-Tilburg-'s-Hertogenbosch. Het kent een kern van 7.500 hectare aan natuur bestaande uit bossen, moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap. Deelnemers van de Brabantse Heemdagen zullen er kennis mee kunnen maken. De Heemdagen worden dit jaar gehouden op donderdag 4 augustus en vrijdag 5 augustus 2016. Beide dagen beginnen om 09.00 uur.

De eerste dag volgt na de aankomst van de deelnemers met een ontvangst op het gemeentehuis van Best. Op het programma van de eerste dag staat behalve de officiële openingshandelingen een wandeling door Best en een bezoek aan de Odulphuskerk en na de middag een bezoek aan museum Bevrijdende Vleugels. De tweede dag brengt de deelnemers tijdens een fietstocht naar o.a. Batadorp, monumentale boerderijen, een zorgboerderij en een presentatie van Ger van den Oetelaar over het Nationale Landschap Het Groene Woud.

Heemkundekring Dye van Best heeft een toepasselijke naam gekozen voor de Brabantse Heemdagen van dit jaar: ‘Brabant op z’n BEST’.

Nadere informatie over de heemdagen kunt u vinden op de website van Brabants Heem: www.brabantsheem.nl
Houd u er wel rekening mee dat u zich tot uiterlijk 31 mei 2016 kunt inschrijven.

Hij vertelde dat hij een poppenspeler was, maar geen Jan Klaassen of Katrijn figuur. En dat bleek... Hij trakteerde ons op een aantal sketches, waarin hij zo goochelde met zijn stem dat het leek of er twee personen aan het spelen waren. Het geheel werd prachtig uitgelicht en met achtergrond muziek aangekleed.

Voor mij was de topper de vader met de tweejarige zoon, die als maar wilde springen (plinnen). Een aanrader, als hij volgend jaar maart in de Kring in Roosendaal gaat optreden.

Na een wat primitieve (niet iedereen kon comfortabel zitten) maar heerlijke lunch hadden we even tijd om Gorinchem te verkennen.

Vervolgens ging de reis naar Geertruidenberg, waar John de bus na een paar vergeefse pogingen, die ons een ‘sightseeing tour’ van Geertruidenberg opleverde op de markt deed belanden. Daar wachtten drie gidsen ons op die ons het een en ander over de stad kwamen vertellen.

Op de markt, die prachtig omzoomd is door telkens twee dicht op elkaar staande bomenrijen, bevinden zich de kerk en het stadhuis. Het zijn schitterende bomen die heel zorgvuldig gesnoeid zijn. Wat het zijn weet ik niet. Een van ons gezelschap, die schilder is geweest en dus verstand van hout dient te hebben, dacht dat het een wilgensoort zou zijn omdat die ook van alle takjes ontdaan waren....

Een interessant onderdeel van de wandeling was het voormalige arsenaal, waar tegenwoordig een feestzaal van is gemaakt voor maar liefst 1200 gasten. Na de bezichtiging van de stad (7000 inwoners!) genoten we op het terras van een door onszelf betaalde consumptie.

De terugreis verliep voorspoedig, met een kleine omweg door Made en om kwart over zes was iedereen weer op zijn plek.

Een dankwoordje voor Michel van der Horst en Leon Kieviet is op zijn plaats. Immers zij hebben gezorgd voor een vlekkeloze reis, die ook nog eens verfraaid werd door prachtig weer.

En natuurlijk voor John, de vaste chauffeur van de Heemkunde Kring, die ons weer veilig thuis heeft gebracht.

Henk Olthof