



Beste leden,

Roosendaal, juni / juli 2012

Hierbij ontvangt u een **EXTRA NIEUWSBRIEF** van uw heemkundekring. Waarom doen we dat ? Ik heb u in de jaarvergadering van maart 2012 beloofd dat wij u, wanneer de tijd daar rijp voor zou zijn, verder zouden informeren over onze verhuizing naar Klooster Mariadal. Namens het bestuur daarom deze extra nieuwsbrief, waarin u up to date geïnformeerd wordt over de laatste ontwikkelingen. Achtereenvolgens praat ik u graag bij over de volgende onderwerpen :

Ondertekening contract Mariadal

Zoals u weet is het kloostergebouw onlangs door de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Mariadal verkocht aan de Provincie Noord Brabant. Dat betekent dat de provincie onze toekomstige 'zakelijke' partner wordt, alhoewel onze goede contacten met de zusters zeker zullen blijven voortbestaan. De provincie is echter nog bezig met het juridisch en tekstueel beoordelen van het contract. Wanneer de provincie akkoord is, krijgen de gebruikers, waaronder onze Heemkundekring, het gebruikerscontract ter ondertekening voorgelegd. Vooruitlopend daarop hebben wij al wel in mei de sleutel van het klooster gekregen, zodat we konden beginnen aan onze voorbereidingen voor onze verhuizing, maar daarover later meer.

Laatste open huis in de Heemkelder

Als u nu onze heemkelder binnenloopt, weet u niet wat u ziet. De ontmanteling van onze ruimte in het Da Vinci College is in volle gang. Overal staan ingepakte en nog in te pakken verhuisdozen, de vitrinekasten zijn, vanwege het vele glas, gedemonteerd en het archief lijkt niet zo veel meer op een archief. Er staan rolcontainers gereed, kortom het begint op een verhuizing te lijken. Aan de voorbereidingen voor de verhuizing wordt hard gewerkt. Wilt u nog meemaken hoe onze Heemkelder er nu uitziet, dan bent u van harte welkom op ons open huis, zoals gebruikelijk de eerste zaterdag van de maand, op zaterdag 7 juli 2012 van tien uur tot half een. Dit is dan meteen het laatste open huis in onze Heemkelder !

Open huis in augustus en september

In verband met de aanstaande verhuizing en het inrichten van onze nieuwe ruimtes in Mariadal hebben we besloten om in de maanden augustus en september geen open huis te houden.

Voorbereiding voor de verhuizing

Niet alleen in de Heemkelder gebeurt het een en ander, ook in Mariadal wordt erg hard gewerkt. Een grote groep vrijwilligers is daar aan de slag om de verhuizing straks zo soepel mogelijk te laten verlopen. Alle ruimtes worden nu voor onze heemkundige toekomst daar, gebruiksklaar gemaakt. Dat kost menskracht, tijd en energie, maar daar krijgen we dan ook nogal wat voor terug !

De verhuizing zelf

Het bestuur heeft besloten om voor de aanzienlijke verhuisoperatie een verhuisbedrijf in te schakelen. Op donderdag 26 juli a.s. komt de verhuiswagen voorrijden om alles uit de Heemkelder aan de laan van Wallonië naar Mariadal in de Vincentiusstraat te brengen.

Onze locatie in het klooster

In ons nieuwe heemhuis krijgen we aanzienlijk meer ruimte dan we nu in de Heemkelder hebben. Ik geef u graag een kort beeld : op de eerste verdieping krijgen we de beschikking over vier ruimtes : een computerruimte / keuken ; een ontmoetingsruimte / bestuurskamer en bibliotheek ; een archief en een tentoonstellingszaal. In de kelder heeft onze 'klusploeg' een eigen werkplaats. U zult het straks allemaal zien en beleven !

De officiële opening

Het bestuur heeft besloten om aan het gebruik van onze nieuwe locatie een officieel tintje te geven door het houden van een officiële opening van onze ruimte in Mariadal. We hebben voor deze, voor onze heemkundekring toch historische gebeurtenis al een datum vastgesteld : zaterdag 29 september 2012.

Open huis in oktober

Op zaterdag 6 oktober 2012 is ons eerste open huis in Mariadal. Ook hier willen we een speciaal tintje aan geven door op die dag een ruime openstelling te houden van 10.00 uur tot 16.00 uur. We willen u dan graag al onze nieuwe ruimtes laten zien. Alle leden en belangstellenden zijn dan vanzelfsprekend van harte welkom.

En dan nog dit

We kunnen straks onze huidige naam : Heemkelder natuurlijk niet meer gebruiken. We zijn dus op zoek naar een goede naamgeving voor onze nieuwe huisvesting, een naam die recht doet aan de locatie en de historische waarde van het pand. Als u een goed idee of een goede suggestie hebt, laat het ons weten, bij voorkeur via mail naar renekonings@hetnet.nl

Ik vertrouw er op dat we u met deze extra nieuwsbrief voor dit moment voldoende informatie hebben gegeven over onze nieuwe huisvesting in Mariadal.

Met vriendelijke groet,

René Konings, voorzitter Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale